

Dit artikel is je cadeau gedaan door betalend lid **Caroline van der Laan**

Word lid > Inloggen >



Marilse EERKENS

102



Journalist en sociaal psycholoog **Marilse Eerkens** is ervan overtuigd dat er geen beter moment is om in kinderen te investeren dan de eerste levensjaren. Zij geeft praktische tips én stelt politieke misstanden aan de kaak.

Wil jij al haar verhalen lezen?

Word lid! > Al lid? Log in



Update

20 augustus 2014 • Leestijd 5 - 6 minuten



Zijn we echt minder empathisch geworden? Klopt het wel dat jonge kinderen minder aandacht krijgen? Mijn stuk 'Waarom onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen' wierp enkele vragen van lezers op. Hier de belangrijkste vier, plus mijn antwoorden.

Vier kritische vragen van leden over het maatschappelijke belang van empathie (plus antwoorden)

Correspondent
Kinderomgang



Marilse EERKENS

Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij goed doet functioneren. En toch slaagt onze samenleving erin de empathie steeds verder in te dammen. Dat was – heel kort samengevat – de strekking van het artikel [👉](#) dat ik vorige week schreef op basis van een aantal recente boeken die ik las over empathie – onder andere van de Amerikaanse kinderpsychiater en neurowetenschapper Bruce Perry. In deze update wil ik graag dieper ingaan op vier kritiekpunten van leden die naar voren werden gebracht in de bijdragen onder het stuk.

1. Zijn we echt minder empathisch geworden - is dat weleens gemeten?

'Zou het ook kunnen dat we op de goede weg zijn? Dat het steeds beter gaat met de samenleving?' schrijft Eline van den Boogaard.

Uit een grote Amerikaans meta-analyse (waarbij de gegevens van 14.000 personen werden vergeleken) die werd uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Michigan in 2010 – bleek dat de huidige Amerikaanse studenten veertig procent lager scoren op verschillende empathiemeetschalen dan de studenten van twintig en dertig jaar geleden.